

COURANK VIBES

Opwekking 585 - Er is een dag

Het is een geweldig nummer, omdat het je helpt herinneren aan de toekomst. We hebben het er eigenlijk nauwelijks over; niet over de toekomst van over 10 jaar, maar de toekomst wanneer Jezus terugkomt. Ook al ken je het nummer van voor naar achter en andersom, luister het nog eens en denk je in hoe geweldig het zal zijn als die dag komt.

- Debora Brak

Opwekking 354 - Glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Deze 2 zinnen zetten gelijk de toon waar dit lied over gaat: aan Hem alle eer! Want Hij is het, die onze zonde overwonnen heeft. Jezus is Heer, Redder en Heer! Een lied van verwondering en dankbaarheid, dat Hij dat voor ons over heeft! Dit prachtige nummer verdient het om nog eens extra beluisterd te worden.

- Liesbeth de Kruijf

Opwekking 609 - U Bent Heilig

Ik vind dit een heel mooi lied. Het is prachtig om te zingen en te luisteren en je wordt er vrolijk van. Je geeft God de eer ermee.

- Kalineke van der Giessen

Opwekking 687 - Heer, wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij Uw weg! vind ik een krachtig nummer. Het moedigt ons aan om God aan te nemen als onze Leidsman – het mag als het ware een gebed zijn: "Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft." God is altijd bij ons en gaat door met Zijn werk in ons leven! Een lofzang op Zijn trouw dat wij mogen zingen!

- Monica Driessen

Opwekking 428 - Genade zo oneindig groot

Hij houdt ons door Zijn genade vast en brengt ons bij Hem thuis door Zijn genade.
Dat vind ik zo mooi!

- Jacco van der Knaap

Skillet - Stars

Dit vind ik een van de mooiste nummers die er is. Want het gaat over hoe onze wereld ontstaan is uit Gods handen, hoe Hij jou en mij gemaakt heeft en dat, hoe het ook mocht keren, Hij ons nooit uit het oog zal verliezen. Dat hoe donker het ook om ons heen is, Hij brengt ons naar het licht. Prijs de HEER!

- Jelle Verkerk

Remco Hakkert - Voetstappen in het zand

Het gedicht is redelijk bekend, maar ik had het nog nooit in deze vorm gehoord. Ik vind dit een heel mooi lied. Op ieder moment is God bij je, ook als je het moeilijk hebt. Al zie je dat vaak pas achteraf.

- Jennieke Quaak

Psalm 43 : 3 en 4

De psalmist verlangt naar Gods altaren. De psalmist verlangt naar God altaren. Dan denken we aan het altaar in de tempel; daar waar dieren werden geslacht als offers voor de zonden. Deze psalm trekt ons naar Golgotha; daar waar Gods Lam werd geslacht als Offer voor de zonden. Deze psalm trekt gelovigen naar de avondmaalstafel; daar waar wijn en brood staan uitgestald.

Deze psalm trekt mijn blik vooruit; naar de ontmoeting met de Heere Jezus. Menig martelaar is met deze psalm op zijn lippen dit aardse leven uitgegaan. Ik moet er vaak aan denken. Ik hoop dat God mij de kracht, de moed en het geloof schenkt om bij mijn sterven ook dit lied te zingen. Want in de eeuwigheid is dit lied totaal in vervulling gekomen:

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik juichend stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die na kortstondig ongeneugt (=geen genot/vreugde)
Mij eindeloos verheugt.

- Geert van Ingen

Opwekking 614 - Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Ik vind dat dit lied je stil zet bij hoe slecht wij eigenlijk zijn. Zijn WIJ die menigte die schreeuwt: 'kruisig Hem'? Wij hebben er zelf voor gezorgd dat deze wereld een verlosser nodig heeft. En dan verder in het lied: "In het rijk van de dood is Hij neer gedaald Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan". Hier besef ik echt dat Hij ook voor mij is gestorven. Ik zou zeggen: luister dit rustige nummer eens met de tekst erbij, zo ben je er extra van bewust dat die genade ook voor jou is!

- Bram de Groot

Hij leeft!

De Veertigdagentijd is net van de week begonnen. Een tijd waarin we uitkijken naar de wederopstanding van Jezus Christus. Het liedje gaat hier ook over. Voor vele misschien een bekend liedje van vroeger en bij mij ook het eerste liedje dat in me op kwam bij Pasen. 'Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft!' Hoe bijzonder is dat! Hij is voor onze zonden gestorven en na drie dagen ook weer opgestaan uit de dood! Nauwelijks te bevatten, maar des te meer een aanrader om (weer) eens te luisteren!

- Rosanne Vergeer

Stil, mijn ziel, wees stil - Opwekking 717

Prachtig nummer! Het zingt over het vertrouwen dat je in God mag hebben en dat je in en met Hem alleen échte rust kunt ontvangen. Hij is er altijd.

- Anneke de Kruijf