

## DRUIFJE VAN DE MAAND - Oktober

Ben jij in zegveld geboren?

Nee

Favoriete automerk?

Mercedes

Wat is je lievelingskleur?

Blauw

Hoelaat ga je meestal slapen?

Tussen 22.30u en 23.00u

Heb je huisdieren? Zoja hoeveel?

1, een hond

Welke merken schoenen draag je?

Nike & Van Lier

Wat is je grootste angst?

Dat de economie in elkaar stort, dat is slecht voor mijn aandelen

Welke kinderprogramma's keek je vroeger? En nu nog steeds?

Het Sinterklaas Journaal

Wat is je favoriete drankje?

Bier (4 letters, 1 woord)

Tip om je mij te raden:

In de toekomst hoop ik vaak erg hoog in de lucht te zitten.

Antwoord:

Heel wat stemmen zijn er uitgebracht, en ze liepen soms ook aardig uiteen. Zo zijn er opeens heel wat JV'ers die de lucht in schijnen te willen, in de aandelen zitten en een hond hebben. Wat wel weer mooi is om te ontdekken via dit druifje van de maand, is dat ze misschien wel met elkaar kunnen afspreken om het sinterklaasjournaal te kijken! Als ze het toch allemaal lijken te volgen...

Maar goed, er kan er maar één echt het druifje zijn!

12 van de 42 stemmen hadden het goed! (Of misschien wel 13, als het druifje zelf had gekozen voor 'ik ben het zelf'.)

Inderdaad, we hebben het hier over ons druifje Dicky Bruijn!

## DRUIFJE VAN DE MAAND - November

Ons druifje aan het woord:

Elke dag begint ik met een stevig ontbijt. Het is in alle rust en stilte met een krantje, groot glas melk en een heerlijke boterham met vleeswaren voor me neus. Mijn lievelingseten is bami en boerenkool met worst van moederslief. Het tijdperk waar ik nu het liefste in zou leven is uiteraard in de eeuwigheid na de wederkomst, maar in het aardse leven van nu het tijdperk vòòr de mobiel, computer, televisie, social media etc. Elke zondag ga ik naar de kerk, vooral als ds. Messemaker preekt. Veel psalmen vind ik mooi om te zingen, maar psalm 42 is toch mijn lievelingspsalm. Na de kerk komt het beste moment van de week om +/- 20.30 uu; JV begint! Na al de mooie gesprekken en preken ga ik graag in de zomervakantie naar het strand en in de wintervakantie heb ik het liefst een strenge winter en stevig ijs, zodat ik kan schaatsen. Hiervoor draag ik handgebreide geiten wollen sokken van oma, ook draag ik puma sokken en Pierre Cardin. Waar ik slecht tegen kan is als mensen met een elektrische fiets parmantig voorbij komen fietsen.

Dit kon natuurlijk niet missen: we hebben het hier over onze enige echte Huibert Brak! Aan hem de eer om deze maand met trots de titel 'Druifje van de maand' te dragen!

## DRUIFJE VAN DE MAAND - December

Hallo allemaal, ik mag mijn presenteren als het druifje van december. Ik woont samen met mijn ouders in een rijtjeshuis. Met z'n viertjes beleven we elke dag leuke dingen aan de keukentafel. Mijn vader is 55 jaar en mijn moeder is 6 jaar jonger. Over 10 jaar zie ik alles veel anders in mijn leven, ik woon dan niet meer thuis bij mn ouders en woon hopelijk in een villa met een dikke ford mustang voor de voordeur. Als huisdier heb ik het liefste en hond, je kan het beestje alles leren wat je maar wilt. Ik zelf vind dat een dag (24 uur) veel te kort is, maar niet alles valt vies tegen. Ik sta op dit moment open voor een relatie en weet precies wat ik wil en dat is een meisje met blonde haren en blauwe ogen. Naast dat luister ik graag naar de preken van onze eigen dominee. Ds Overeem kan mooi preken en is een goede dominee voor de gemeente Zegveld. Als psalm 25 vers 2 "Heer ai maakt mij uwe wegen" wordt gezongen in de kerk zing ik met volle borst mee. Graag wil ik jullie als tip meegeven om mij te raden: Met een computer naast mij, functioneer ik goed in de maatschappij.

JV'ers werden al ongeduldig, er werd met spanning en enthousiasme uitgekeken naar het druifje van december!

Een aantal van jullie waren er dan ook weer snel bij met stemmen. Een kleine kwart van de stemmers is goed op de hoogte van de leeftijd van de ouders van deze JV'er en hadden het bij druifje van december: Bram de Kruijf!

## DRUIFJE VAN DE MAAND - Januari

Het druifje aan het woord:

'Dit keer werd ik gevraagd voor het druifje van de maand. Het is altijd leuk om iets over jezelf te vertellen aan de Jeugdvereniging van de Hervormde kerk van Zegveld. Daarnaast vraag ik ook iets aan jullie: "Wie ben ik?"

Om te beginnen wil ik jullie vertellen dat je mij in veel verschillende schoenen zie lopen. Ik sta elke dag voor de kast om te kijken welke schoenen ik aan zal trekken. Zelf heb ik wel een paar favoriete schoenen die ik vaker draag.

Hetzelfde is ook het geval met chocolade. Ik vind eigenlijk alle soorten chocolade lekker en kan moeilijk kiezen: dus overal waar chocolade in zit is eigenlijk wel heel erg lekker...!!

Als ik aan mijn lievelingstoetje denk dan is het Mona brownie pudding of chocolademousse (ook weer met chocolade).

Mijn favoriete vervoersmiddel is een vliegtuig, want wanneer je daarin zit mag je heerlijk gaan genieten van een welverdiende vakantie. Als ik op vakantie ga dan vind ik het altijd moeilijk om te kiezen waar ik het liefst naar toe ga. Een paar landen die mijn voorkeur hebben zijn: Marokko, Japan en de Maldiven. Hieruit blijkt dat ik van reizen houd en veel van de wereld wil zien.

Mijn grootste voorbeeld is Jezus. Hij als zoon van God is mens geworden en leefde als mens zonder zonde tot eer van de Vader. Voor mijzelf vind ik dat het mooiste voorbeeld van hoe je als mens kan en mag leven op aarde tot eer van Hem, maar ook dat Hij zoveel liefde en vertrouwen gegeven heeft aan Zijn naaste is een mooi voorbeeld om na te volgen. Een ander voorbeeld voor mij is toch ook mijn moeder. Hoe zij zich altijd probeert in te zetten voor zichzelf, maar ook voor een ander is een mooi voorbeeld hoe ik later ook wil zijn.

Iedereen maakt fouten in zijn leven, ook ik. Maar een echte grote fout is toch die ene roodkleurige galajurk geweest...

Het allerbelangrijkste van het geloof is dat je door het geloof en Zijn genade een kind van God mag zijn en voor eeuwig in zijn nabijheid mag leven.

Groetjesss

Het druifje.'

Antwoord:

Het was geen makkelijke deze maand, er was geen enkele JV'er die er echt duidelijk bovenuit steeg in aantal stemmen. De stemmen werden verdeeld over Anne (6), Christa (4), Liesbeth V (3), William L (3), Joëlle (1) en Geert v I (1). Die jongens hebben toch iets uit te leggen als er een link met ze wordt gelegd met een rode galajurk...

Daarnaast waren er nog drie JV'ers die aangaven dat ze echt geen idee hadden.

Applaus voor jezelf als je op Christa had gestemd, dat is het druifje van de maand januari!

## DRUIFJE VAN DE MAAND - Februari & Maart

Het druifje aan het woord:

Jaja, deze maand mag ik mezelf kronen tot druifje van de maand februari & maart.

Ik ga me voorstellen aan de hand een verhaaltje. Ik hoop dat ik het jullie niet te moeilijk maak en zie de resultaten uit de poll wel verschijnen.

Mijn lievelingslied is boulevard of broken dreams, maar eigenlijk ook Hurt en No slavers, en nog veel (moeilijk kiezen tussen veel leuke liedjes). De geluiden van gezelligheid en muziek vind ik heel mooi, zeker als het gecombineerd kan. Naast veel liefde voor muziek heb ik ook nog wat aan school gedaan. Ik heb een paar schooldiploma's gehaald en VCA certificaat. Mijn lievelingseten is niet heel verassend, patat! Thuis doe ik zo min mogelijk, dat is nog een hele leuke hobby's/sport. Een heel irritant klusje vind ik de werkzaamheden wat met de tuin te maken heeft, gewoon planten branden als je het mij vraagt.

Naar mijn werk en school ga ik het vaakst en liefst met de auto. Het is heerlijk om uit je deur te stappen en dan gelijk je vervoersmiddel in te duiken. Tegenover de meest positieve vervoersmiddel is de minst favoriete vervoersmiddel de bus. Met de bus weet je nooit op welke locatie je uit komt, naast dat moet je maar hopen dat je op tijd komt en het busje wel rijdt.

De leukste dag van de maand is een dag in het weekend. 's Avonds ga ik naar bed na dat ik mijn tanden heb gepoetst met mijn witte tandpasta, met turquoise accenten geloof ik :D.

GroetjesSsSs,

Het druifje

Het antwoord:

De enige echte Jan Willem is het druifje van februari & maart! Hij kreeg maar liefst 10 stemmen van de 18! Daarnaast was er ook nog iemand in verwarring; blijkbaar is er een JV'er onder ons die zich ook kan identificeren in deze omschrijving van JW, want 2 mensen hadden aangegeven dat hij zelf het druifje is. Wie zal dit dan weer geweest zijn? Sherlock???

We schijnen hiernaast ook nog een Joris op de JV te hebben, kan Sherlock ook gelijk even uitzoeken waarom die nog nooit eerder iets van zich heeft laten horen...

Helaas is het niet mogelijk om te stemmen op antwoorden die al door anderen zijn ingevoerd.

Dus vul aub als reactie 'voor + achternaam' in (met gebruik van hoofdletters).

Als de naam hetzelfde wordt getypt, telt hij ze wel bij elkaar op.

## DRUIFJE VAN DE MAAND - April & Mei

Hallo allemaal!!! Hierbij presenteer ik mezelf het druifje van de maand april & mei!! Als alledaagse bezigheden werk ik als electricus monteur voor inpakmachines in de voedingsindustrie. En als ik dan een keer vrije tijd heb dan klus ik graag hier en daar wat en drink ik na afloop graag een biertje met mijn vrienden. Gelukkig heb ik aan al dat werken en klussen geen ernstige verwondingen overgehouden en heb dus nog nooit in het ziekenhuis gelegen.

Als het dan eindelijk vakantie is zou ik graag met mijn vrienden naar een mooi land gaan en daar een beetje cultuur opsnuiven. Tijdens de Israel reis hebben we dit ook al gedaan en dit was het bijzonderste moment in mijn leven!

In de toekomst zou ik graag een huisje vrouwtje beestje willen hebben en dan ook lekker werken. Als er iets is wat ik echt zou gaan missen is dat onze hond. Ik zou echt niet zonder dat beestje kunnen!

Mijn moeder is mijn grootste voorbeeld, ik heb zoveel respect voor haar! Wat ze wel niet allemaal voor mijn broers en mij doet! Ze had het erg leuk gevonden als ze mij marjoke mocht noemen. Ze heeft ons allen het geloof mee gegeven en het moeilijkste aan het geloof vind ik dan toch echt het volhouden van het geloof. Ik merk dat ik erg snel afdwaal in mijn leven als het gaat over het geloof.

WIE BEN IK?

Precies, het kon niet missen! Dit was natuurlijk Geert van Dam. Slechts 1 andere naam was ingevuld voor dit druifje (gaan er geruchten dat Arie een carrièreswitch overweegt?). Toppers allemaal; het raden gaat naarmate het seizoen vordert steeds beter. ;)